

**ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΙΑΚΚΑ**  
**† (1963 – 2014)**



Η Στέλλα Τσιάκκα, αδελφή κατά σάρκα του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Καρπασίας κ. Χριστοφόρου, από τα ιδρυτικά μέλη της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων και ένας από τους βασικούς πνεύμονες του έργου της, κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 27 Μαΐου 2014 σε ηλικία 51 ετών, μετά από ολιγοήμερη ασθένεια.

Η Στέλλα, υπήρξε πρωτεργάτης στην ίδρυση και λειτουργία της Παγκύπριας Ένωσης Γονέων το 1994 και μέχρι την τελευταία της πνοή, η σκέψη της ήταν προσηλωμένη στην όλη εργασία που επιτελεί η ΠΕΓ εναντίον των αιρέσεων-σεκτών.

Εργάστηκε σκληρά όλα αυτά τα χρόνια και η προσφορά της στο έργο της ΠΕΓ ήταν τεράστια, το δε κενό που άφησε πίσω της είναι δυσαναπλήρωτο.

Άνθρωπος της προσευχής, της μελέτης, της υπομονής και της επιμονής, της αφοσίωσης και της υπακοής προς την Εκκλησία και τους λειτουργούς της, αξιώθηκε από τον Θεό να έχει μια ομολογουμένως οσιακή κοίμηση.

Η Στέλλα είχε το χάρισμα να παρηγορεί τον πονεμένο, να συμπαρίσταται στη θλίψη, να βοηθά αυτόν που είχε ανάγκη.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε την ίδια ημέρα της κοίμησής της, από τον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Ύψωνα Λεμεσού, προϊσταμένου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ Χρυσσοστόμου. Παρέστησαν επίσης ο Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος και οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Καρπασίας κ. Χριστοφόρος, Αμαθούντος κ. Νικόλαος και Μεσαορίας κ. Γρηγόριος. Πλήθος πιστών έσπευσαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου για να προσευχηθούν υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της δούλης του Θεού Στέλλας.

Ευχόμαστε όπως ο καλός Θεός που τόσο αγάπησε η Στέλλα, την κατατάξει εν χώρα ζώντων, εκεί που δεν υπάρχει λύπη, πόνος ή στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος.